

Vraag het aan Morya



Wees blij met vandaag

“Wees voorzichtig met jezelf en wees blij in het leven vandaag, en wat morgen komt dat zie je wel.

Het is nu, dit moment wat heel belangrijk is. En je hebt heus niet zoveel nodig om gelukkig te zijn. Als het een klein beetje warm is, als je gevoed bent, als je een klein beetje lucht hebt om te ademen zou ik bijna zeggen, gezonde lucht, dan zijn de basisvoorwaarden in feite al voldaan om gelukkig te kunnen zijn, want zoveel heb je tenslotte niet nodig.

Maar het is wel dat je leven zinvol moet zijn, dat je een uitdaging moet hebben om te zeggen: “Daar werk ik naar, daar ben ik mee bezig, dat vind ik interessant, dat vind ik zelfs fantastisch.””

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 143

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


